



JUBILEUMSSKRIFT



Sollentuna  
Golfklubb  
25 år



Denna



Här ser vi de tre förslagen till klubbmärke som livligt diskuterades under 1968. Efter det att namnfrågan hade lösts, enades man om märket längs ner till höger.

Denna upplaga redigerad och sammanställd av Bertil Sköld 2011-03 utgående från

*ursprunglig jubileumsskrift som producerades av Olof Andersvik, Ronny Karlsson, Anders Nordlund. Bilderna är fotograferade av Ronny Karlsson. Ursprunglig skrift tryckt av Svenska Tryckcentralen AB, Stockholm 1992 och bunden av Bengt Perssons bokbinderi AB, Västerås.*

## Sollentuna Golfklubb

Denna Jubileumsskrift visar i text och bild en del av det som hänt i vår klubb under de gångna 25 åren. Den gör inget anspråk på att vara heltäckande, men förhoppningsvis är det viktigaste med.

Jag önskar att vi hade hittat fler bilder från de första åren. T.ex. från 1968 när Peter Chamberlain var pro och när blivande kassören Sven-Eric Runebo sålde träningsbollar från sin herrgårdsvagn och man tränade på den provisoriska rangen. Men trots stora ansträngningar har det inte lyckats. Jag har förstått att det var sparsamt med fotograferandet i slutet av 60-talet.

Att mycket har hänt i klubben sedan bildandet den 21 augusti 1967 kommer Du att finna i de följande artiklarna, där Alfred Berglund och Rolf Axelson berättar om åren 1967-1979, Carl Borgenstierna 1980-1983, Christer Billing 1984-1987 och min egen sammanställning över åren 1988-1992.

Naturligtvis vill jag även att Du läser Göran Zachrissons utmärkta kåseri "Hål för Hål" som han upplevde banan inför klubbens tioårsjubileum 1977. Det står sig än idag.

Men allra först vill jag nämna något om de första trevande åren innan klubben bildades. Redan 1964 försökte Rolf Axelson tillsammans med en skara "troende" förvärva mark från Sollentuna kommun till en 18-håls internationell golfbana med tillhörande klubbhus samt banor för tennis- och curlingspel. Förslag fanns även på att uppföra klubbhuset kombinerat med en motellanläggning, med tillhörande swimmingpool, där 10:e fairway idag ligger. Men då var inte tiden mogen för ett golfbaneprojekt.

Vid klubbens bildande 1967 var namnfrågan uppe till diskussion. Röster höjdes för såväl Sollentuna Golfklubb som för Skillinge Golfklubb. Frågan bordlades till första årsmötet i maj 1968. Efter en livlig diskussion beslutades att verkställa poströstning bland medlemmarna. Röstningen resulterade i övertikt för Sollentuna Golfklubb och därmed var namnet beslutat.



Vår parkbana ligger på historisk mark och i ett mycket naturfagert område i den så kallade Ravalnsdalen. Området runt banan är rikt på fornlämningar från vikingatiden. Förmodligen gick här en gammal handelsväg mellan Edsbacka och Tuna, då man ännu kunde segla från Edsviken genom Norrviken och ut i Mälaren.

Det gamla Tuna, beläget invid golfbanan, var en av de största handelsplatserna i trakten och föregångare till Stockholm. Norr om torpet ligger Skillinge hage, ett av de många gravfält som omger banan. Det innehåller ett 60-tal bevarade gravar. Stor hänsyn fick med andra ord tas vid planerandet och byggandet av vår golfbana.

När det gäller namnet Skillinge så är det första gången nämnt i skrift 1347. Fast då skrevs det lite annorlunda; Skaedlinge. De tidigast kända Skillingeborna är Kristina, som omnämns 1347, samt bönderna Hanus, 1409, och Ragvaster, 1448.

Alla 18 hålen blev spelklara 1972 och Prins Bertil invigningsspelade den 16 september. I utskick till medlemmarna stod att läsa följande: "Många av oss blir spelklara i år, det är därför önskvärt att mer vana spelare offerar sig och tar med sig blåbären ut på banan".

Bollhinken kostade 3 kr, en 25 min lektion hos Knut Ekberg 13 kr och årsavgiften för seniorer var 475 kr.

Med dessa inledande ord om hur det var förr i tiden, önskar jag Dig med denna Jubileumsskrift en stunds avkoppling från Ditt vanliga svingande. Leve Jubilaren!

Ronny Karlsson  
Ordförande 1988-1994

## Kampen mot kommunen - 1964

Den 10 juli 1964 begärde Rolf Axelson – sedermera vice ordförande i SoGK – i ett brev till kommunalnämnden i Sollentuna mark för en golfbana. Rolf hade tidigare blivit ombedd av en i kommunen framstående politiker att undersöka möjligheterna att anlägga en golfbana.

Varken ovan nämnda brev eller ytterligare brev från Rolf besvarades. Trots att många företagare i Sollentuna ställde upp för en golfbana, var kommunen helt ointresserad. En högre tjänsteman, som handlade dylika ärenden, svarade att Rolfs brev gick i papperskorgen och först över hans döda kropp skulle det bli en golfbana.

På våren 1967 väcktes tanken på nytt genom Norrvikens Villaägarförening. En annons i Norrort inbjöd golfintresserade till ett möte i Leksandsgården i augusti 1967. Uppdraget att ordna mötet fick jag i egenskap av styrelseledamot i Norrvikens Villaägarförening. Med anledning av annonsen kontaktade Rolf mig och vi förberedde mötet tillsammans.

Nu började kampen mot kommunen på nytt. Denna överklassport var icke gångbar i kommunen ansåg både politiker och tjänstemän. Taktiken från deras sida var förhaling och de trodde att om detta pågick tillräckligt länge skulle vi tröttna och ägna oss åt annat. Där räknade man fel. Även om det såg hopplöst ut många gånger och vi var nära att ge upp, fanns gnistan kvar och vi tog nya tag. Hinder efter hinder restes upp av kommunen. Vi fick kalla medlemmarna till flera möten för olika beslut. När ett hinder forcerats, kom nästa. Fastighetschefen ansåg att om fyra år skulle en golfbana kunna komma till stånd. Två år längre tid än vad klubben räknade med. För att förhala golfbaneprojektet beslöt man att Järvafältskommittén, som hade hand om planeringen av Järvafältet, skulle yttra sig om lämpligheten. Till förtret för "förhalingsgänget" från kommunen meddelade kommittén nästan omgående att en golfbana i Sollentuna inte var i vägen för deras planering.

Efter detta besked arbetade vi vidare både officiellt och mullvadsvägen. När ärendet kom upp i kommunfullmäktige uppträdde en ledamot (han var även riksdagsman), aggressivt och tvingade kommunstyrelsens ordförande att ge ett löfte om att ingenting skulle hända med golfbanan utan fullmäktiges kännedom. Detta var ett bakslag för oss i klubben och vi var då tvungna att rycka till oss initiativet på nytt.



Torpet med anor från 1700-talet var inte i bästa skick när klubben bildades, men i slutet av 60-talet rustades det upp och blev klubbens första klubbhus. När det nya klubbhuset kom på plats 1972 användes torpet som kansli fram till 1990 och nu är torpet tävlingsexpedition.

Lage Knape och jag besökte arrendatorn till Sollentunaholm, Niclas Tiljander. I hans arrende ingick det område som golfklubben önskade disponera. Niclas Tiljander var även ledamot av fullmäktige och vi hade diskuterat golfbanan vid flera tillfällen.

Besöket hos Tiljander resulterade i att klubben tog över arrendet samt att Tiljander under två år fick totalt 30 000 kr för förlust av inkomster. Eftersom det var mycket svårt att skriva ett avtal med allt som skulle med, slutade det hela efter ett par timmars diskussion med ett avtal på ca 4-5 rader och resterande överenskommelser gjordes genom ett rejält handslag. Alla överenskommelserna följdes utan minsta "gruff". När kommunen fick avtalet i sin hand, blev det som vanligt påpekanden, men nu var vi snart framme vid målet.

I augusti 1969 skulle fullmäktige ta ställning till upprättat förslag till byggande av golfbana. Det var nervöst. Jag räknade de närvarande positiva rösterna, om det skulle bli votering. Någon votering blev det inte, men utskäld blev jag. "Det är endast herr Berglund och hans gelikar, som har råd att spela golf" och därefter "var det endast herr Berglund och hans gelikar som har tid att spela golf".

Tidningar av viss färg skällde ut mig, men allt fick rinna av. Vi hade nått vårt mål, även om vi fick acceptera vissa ändringar.

Nu skall jag emellertid inte gå händelserna i förväg, utan läs istället sammanställningen 1967-1976 som Rolf Axelson skrev i jubileumsmatrikeln när golfklubben fyllde 10 år 1977.

Alfred Berglund  
Ordförande 1967-1979

## Klubben tar form - 1967

Måndagen 21 augusti 1967 hade Norrvikens Villaägarförening genom annons i ortspressen kallat alla intresserade av golfsporten till ett möte i Leksandsgården i Norrviken. Anledningen var att utröna hur stort intresse som förelåg bland Sollentunaborna för bildande av en golfklubb och anskaffande av en bana inom kommunen. Frågan hade väckts vid ett vårmöte inom villaägarföreningen, där stadsarkitekt Lage Knape orienterat om markanvändningen inom kommunen och då framhållit, att ett område omkring Skillinge var så bemängt med formminnen, att någon bebyggelse ej kunde komma till stånd, utan att marken skulle bibehållas grön.

Till detta utlysta möte kom ett 100-tal personer, de flesta ej tidigare golfare.

Efter en orientering om markförhållandena kring Skillingetorpet uppmanades de församlade att medelst handuppräckning visa sitt intresse för att en golfklubb kom till stånd. Så gott som 100% av de närvarande använde alla de händer som stod till buds för att visa sin entusiasm.

Efter beslut att bilda en golfklubb valdes förutom Alfred Berglund, som utsågs till ordförande i interimsstyrelsen, herrar Rolf Axelson, Arne Bresky, Lage Knape och Olle Wahlström till ordinarie ledamöter och Stig Ahlstrand och Lars Hallman till suppleanter. Revisorer blev Karl-Erik Hallberg och Stig Hellberg.

Mötet ajournerade sig på 15 minuter för att styrelsen skulle få bekanta sig. Därvid framtog Rolf Axelson ett förslag över golfbana vid Skillinge daterad 1964. Detta förslag hade upprättats av arkitekt Nils Sköld för en liten grupp troende, som några år tidigare försökt påverka kommunen till utbyggnad av en bana inom kommunen.

Då mötet åter fortsatte kunde således Alfred visa upp styrelsens raska arbete att ha fullständiga ritningar över såväl bana som en tilltänkt hotell- och parkeringsanläggning. Mötesdeltagarnas jubel över detta förmörkades endast av den beslutna årsavgiften av 20 kr samt om klubben skulle heta "Sollentuna Golfklubb" eller "Skillinge Golfklubb".

Styrelsen fördelade arbetsuppgifterna sålunda: Ordförande Alfred Berglund, vice ordförande Rolf Axelson, sekreterare Arne Bresky, kassör Stig Ahlstrand, PR-frågor Olle Wahlström, golffrågor Lars Hallman och kommunfrågor Lage Knape.

Rolf Axelson

Vice ordförande 1967-1978

Banförslag mm nästa sida.



Överst ser vi det banförslag som visades på mötet 1967. Lägga märke till hur Nils Sköld hade tänkt sig hål 3, 4, 5, 13 och 16. Skissen under visar banan som vi spelade: den mellan 1972-1987.





## Klubben tar form - 1968

1968 blev laddat med uppgifter för styrelsen. Arne Bresky och Olle Wahlström skulle utarbeta stadgar för klubben. Rolf Axelson, Lars Hallman och Lage Knape fick tillsammans med Nils Sköld omarbota banan med anledning av viktiga fornlämningar inom området. Alfred Berglund och Lage Knape förhandlade med arrendatorn om anordnande av driving-range samt lösen från kvarvarande arrendetid. Axelson och Berglund gick i närkamp med kommunen. Banans sträckning fastställdes, stadgar för klubben antogs, klubbmärke och klubbhål framtogs, klubbens namn fastställdes efter poströstning till Sollentuna Golfklubb. Den första träningen, mycket välbesökt, startades under vinterhalvåret i Norrvikens skolas gymnastiksal.

Axelson och Sköld utförde en ekonomisk kalkyl för banans byggande och drift samt för erforderlig maskinpark.

Anläggningskostnad för banan var 700 000 kr och driftskostnaden beräknades till 200 000 kr. Finansieringen skulle ske genom teckning av 1 000 kr/medlem i aktiebolagsform eller ekonomisk förening. Stöd skulle också sökas hos större firmor eller bolag, vilka skulle erbjudas reklamöjligheter vid banan.

Ett löfte om en arrendetid om 25 år gavs av kommunen, men trots hård bearbetning från Alfred Berglunds sida uteblev kontraktsförslaget.

På hösten klippte arrendatorn ner ett fält ungefär där klubbens övningsområde nu ligger. Klubben köpte in 1 000 bollar, mattor och peps och så fick vi vår första provisoriska driving-range med Peter Chamberlain som pro och Sven-Eric Runebos herrgårdsvagn som shop med bollar.

Den insats om 1 000 kr som skulle finansiera banbygget delades upp i poster med 200 kr som första inbetalning. Vid årets slut hade medlemmarna betalat sina avgifter.

Styrelsen omvaldes sånär som på kassörsposten, där Sven-Eric Runebo ersatte Stig Ahlstrand. Torpstugan var uthyrd till privatperson och i hagen omintetgjorde vilda ungtjurar våra inmätningar av såväl greener, tees som klubbhus.

Medlemsavgiften var 50 kr/familj + 20 kr för nya medlemmar.

Rolf Axelson

Vice ordförande 1967-1978



**NORRORT 4/8 - 67**  
**AGEN DEN 4 AUGUSTI**  
**Golfklubb**  
**i Sollentuna**

Under senare delen av augusti månad kommer alla golfintresserade Sollentunabor att inbjudas till ett informationsmöte angående den planerade 18-håls golfbanan vid Skillinge.

Om tillräckligt stort intresse finns kommer en golfklubb att bildas. Vid mötet kommer stadsarkitekt Lage Knape att lämna erforderliga informationer för anläggandet av banan.

Initiativtagare till informationsmötet är Norrvikens Villaägareförening, som utsett organisationschef Alfred Berglund, Norrviken, till sammankallande.

\*

**Sollentunagolf:**  
**Driving range**  
**klar i veckan**

Sollentuna golfklubbs bana blir klar nästan ett år tidigare än man beräknat. Klubben har i dagarna lyckats klara av kontraktsskrivandet med kommunen och hr Niclas Tiljander som arrenderar marken.

Arbetena med banan började denna vecka, och redan i veckohelgen finns det möjlighet att träna så smått på en driving range, berättar hr Olle Wahlström i klubbstyrelsen. Första veckan finns det knappast plats för andra än medlemmar, men sedan kan man tänka sig att ta emot även andra intresserade som vill känna på och kanske bli medlemmar.

DN NORD 26/9 - 68

**NORRORT 25/4 - 68**  
**\* Sollentunas**  
**klubbmöte**

Torsdagen den 9 maj kl. 19 håller Sollentuna Golfklubb årsmöte i Rudbecksskolans aula (f. d. Häggviksskolan). Mötet är klubbens första, sedan den bildades vid ett informationsmöte, som hölls den 21 aug. 1967 i Norrvikens Ungdomsgård. Vid detta möte tillsattes en interimstyrelse, med uppgift att under året undersöka och utarbeta planer på att i Skillinge hage invid Sollentuna kyrka anlägga en 18 håls golfbana.

Medlemmarna, som för närvarande uppgår till c:a 300, kommer att få ta del av detta arbete, de planer och förmed kommunala myndigheter.

Bl.a. kommer att presenteras för ställningstagande en ekonomisk plan, beträffande avgifter och anläggningskostnader samt utarbetat förslag för golfbanan.

**NORRORT 3/5 - 68**

**SAMMANTRÄDEN**

**SOLLENTUNA GOLFKLUBB**

Härmed kallar Sollentuna Golfklubb till årsmöte i Rudbecksskolans aula (f. d. Häggviksskolan).

Torsdagen den 9 maj kl. 19.00.

**PROGRAM**  
Årsmötesförhandlingar  
Filmvisning

**DN 2/5 - 68**

**SOLLENTUNA**  
**GOLFKLUBB**

Härmed kallar Sollentuna Golfklubb till årsmöte i Rudbecksskolans aula (f. d. Häggviksskolan). Torsdagen den 9 maj kl 19.00.

**Program**  
Årsmötesförhandlingar  
Filmvisning

**DN NORD 9/5 - 68**

**Sollentuna:**  
**Politisk strid**  
**om golfbanan**

Det blev en mer än timplång strid i kommunalnämnden i Sollentuna i tisdags om den planerade golfbanan vid Skillinge mellan E 4:an och Stäketvägen.

Man blev tvungen att spalta upp ärendet i två delar. Först beslöt man på hr Einar Nords (s) förslag att marken utnyttjas till golfbana. Det var bara hr Olle Hansen (s) som gick emot detta.

I andra fasen var man tvungen att tillgripa votering. Den slutade med sex borgerliga röster mot fyra socialdemokratiska och betyder att fastighetschefen får förhandla med Sollentuna golfklubb om villkoren för upplåtelsen av marken innan ärendet skall tillbaka till kommunalnämnden för godkännande.

Socialdemokraterna ville att köpingen skall anlägga eller åtminstone driva golfbanan. Men kommunen kommer ändå att ha en viss kontroll över banan, och förmodligen kommer man att yrka på att fritidsnämnden skall få disponera speltid som kan användas av ungdomar.

Tidigare har det varit strid i fritidsnämnden om banan. Där reserverade sig de fyra socialdemokraterna mot förslaget att golfklubben skulle få anlägga och driva banan.

**Sollentuna**  
**golfklubb döpt**

Sollentuna golfklubb skall golfklubben i Sollentuna heta. Vid årsmötet med den nybildade föreningen i maj räddade oenighet om namnet. En del föredrog "Skillinge golfklubb" eftersom banan ligger vid Skillinge hage. Men nu har medlemmarna poströstat om namnfrågan och med anledning av resultatet har styrelsen fastställt klubbens namn.

**DN 12.9.68**

**DN NORD 2/5 - 68**

**Sollentuna:**  
**300 medlemmar**  
**i golfklubben**

Torsdagen den 9 maj håller Sollentuna golfklubb sitt första årsmöte sedan den bildades vid ett informationsmöte i höstas. Då skall planerna på golfbanan i Skillinge hage mellan motorvägen E 4 och Stäketvägen redovisas.

Klubben har haft förhandlingar med kommunen som skall upplåta marken. Ärendet skall upp i kommunalnämnden den 7 maj.

Klubben har nu omkring 300 medlemmar som köper in sig för en tusenlapp var. Den tusenlappen får man tillbaka då man går ur klubben. Årsavgiften beräknas till ca 800 kr för äkta makar.

Årsmötet hålls i Rudbecksskolans aula kl 19.



## Klubben tar form - 1969

Den politiska strid, som uppstått under föregående år pga. det skissade avtalet mellan kommunen och golfklubben avslutades i en godtagbar kompromiss – kommunen övertar utbyggnaden av bana och klubbhus samt står för driften, mot att klubben betalar 135 000 kr i arrendeavgift. Antal spelare i klubben maximerades till 450 seniorer och 150 juniorer. Därtill skulle 150 kommunspelare beredas plats mot en speciell greenfeeavgift.

I april 1969 kom så det efterlängtade kontraktsförslaget, vilket påtecknades av ordförande och vice ordförande. Fullmäktige måste dock godkänna avtalet, vilket ej skedde förrän i augusti månad. Först måste också våra stadgar ändras i vissa punkter, då några insatser ej längre behövdes till banbygget. Klubben betalade därför tillbaka alla insatser.





1968-1969 – Smålandsperioden – den stora stenplockningen påbörjades av medlemmarna. I en pressrelease daterad 20 oktober 1968 stod att läsa följande: "Sollentuna Golfklubb hade under helgen kallat sina medlemmar till stenplockning på den blivande golfbanan. Trots det dåliga vädret på lördagen kom ett 30-tal medlemmar ut och plockade sten. På söndagen var vädret bättre och ett drygt 100-tal medlemmar plockade av ett stort område, som till våren kommer att sås och senare bli en stenfri och vacker fairway. Stenplockningen kommer att fortsätta varje helg tills fälten täcks av snö. Ett arbete som är nödvändigt för att klubborna ej skall slås sönder när spelet kommer igång hösten 1969."

Under året hände för övrigt mycket. Kommunen gav Bo Björkman uppdraget att utbygga banan. Drivingrangen öppnades (fast baklänges). Projekteringen av klubbhus och shop påbörjades (eventuellt skulle Rotebro Gästgiveri flyttas och användas som klubbhus). Ett dräneringssystem för banan upprättades. Nils Sköld anlätades som konsult för banbygget. Den stora stenplockningen påbörjades (Smålandsperioden). John Cockin lärde oss spel golf, Knut Ekberg kom som vår pro fr.o.m. 1 januari 1970. I styrelsen varvades ordförande och sekreterare respektive vice ordförande och kassör vartannat år. Styrelsen utökades med Ebba Lagergren men var i övrigt oförändrad. Vid årets slut var vi 341 seniorer och 41 juniorer. Årsavgiften var för seniorer 125 kr, äkta makar 200 kr och för juniorer 25 kr.

Rolf Axelson

Vice ordförande 1967-1978

## **Klubben tar form - 1970**

Klubben hade från januari 1970 egen pro, så nu gällde det att skaffa fram banan snarast möjligt. Under vintern grävdes alla dammarna, och i april månad var den så kallade "golfströmmen" ett faktum.

Under finplanering av fairways och ruffytor fick återigen medlemmarna prova på stenplockningens besvärligheter. De bästa belönades med det nyinstiftade klubbmärket att bäras på mörk klubbjacka.

Klubbens första tävling spelades på Sigtuna golfbana och vanns av Christer Törsleff.

I november månad var arbetena med banan avslutade till en kostnad av ca 1,2 mkr. Samtidigt restes golfshopen med omklädning för damer och herrar samt banpersonal.

För att hjälpa upp ekonomin beslöts att sälja de blivande hålen till Sollentunaföretag. Löfte om sponsorship gavs för nio hål.

Klubben anslöt sig till Svensks Golf förbundet och följande kommittéer bildades: dam-, junior-, ban-, hcp-, spel&träning- samt byggnadskommitté.

Avtalet med kommunen bearbetades fortfarande men kunde icke påtecknas före årsskiftet.

Vid årets slut var klubben fullteknad enligt överenskommelse med kommunen och antalet var då 450 seniorer och 87 juniorer. Kvoten kommunspelare var satt till 150 st. Antal medlemmar med hcp var 25 st. Årsavgift för året var futtiga 125 kr för seniorer.

Styrelse: Ordförande Alfred Berglund, vice ordförande Rolf Axelson, sekreterare Arne Bresky, kassör Sven-Eric Runebo samt Ebba Lagergren, Lage Knape, Lars Hallman och Olle Wahlström.

Rolf Axelson

Vice ordförande 1967-1978

## **Klubben tar form - 1971**

Äntligen kunde avtal tecknas om arrendet för banan och torpet!

Torpstugan, som var i dåligt skick, reparerades upp för att bli klubbens första klubbhus. Invigning den 17 maj med styrelsemöte och tack till de styrelsemedlemmar som under fyra års tid ställt sina hem, skafferier, bastur och vinkällare till klubbens förfogande för dess utveckling.

Våren och sommaren ägnades åt träning på drivingrangen samt regelkurser. Lärare var C-G Schönbeck och Erik Runfelt. Så var det äntligen tid för Lilla Invigningen. Den 7 augusti 1971 kl 10:00 öppnades banans hål 10-18 för spelsugna Sollentuna GK:are. De 350 medlemmarna stirrade med avund på de 25 hcp-satta och 75 utsläppta, som fick slå sig loss i ruffar och bunkrar, vatten och skogar och som understundom även nyttjade ett obetydligt fairwayspel.

Detta till trots ordnades två tävlingar på Sigtuna. Roger Barré såg till att vi fick våra första bagbrickor och Lasse Hallman de första scorekortet.

Lage Knape arbetade vidare på klubbhuset efter de olika krav som framkommit. Under hösten hade hela huset fått utformning med källare, bottenvåning samt inredd vind. Golfklubben hade i avtalet med kommunen även ett klubbhus inberäknat. Då kommunens ekonomi ej tillät att pengar avsattas till detta bygge, skaffade klubben ett lån på 500 000 kr och föreslog att själva få bygga huset som efter två år skulle övertas av kommunen. Ett erbjudande att hela objektet, exkl inredning i övervåning, skulle fås för 465 000 kr + moms, satte dock fart på kommunen och order lämnades till Rolf Axelsson för verkställande. Klubben skulle inte betala arrende förrän hela banan inkl klubbhus var helt färdigt. Detta beräknades vara klart 1 juli 1972.

Årsavgiften var för året 425 kr för senior. Under året instiftades också passivt medlemskap. Styrelsen var oförändrad från 1970 och klubben hade vid årets slut 77 hcp-spelare.

Rolf Axelsson

Vice ordförande 1967-1978

## Klubben tar form - 1972



Den 16 september 1972 var det dags för invigning av banan. I hållande regn lyssnar Prins Bertil och ordförande Alfred Berglund till kommunalrådet Urban Gibsons invigningstal. I skydd av sekreterare Arne Breskys paraply sa han bl. a att kommunen har gått in i ett förhållande med klubben för att inte göra golfspelet alltför dyrt för den enskilda.

1972 startar med vinterträning för Knut Ekberg i Norrvikens skola. Vältrimmade och spelsugna väntade vi på våren. I slutet av april öppnas håll 10-18 och i början av maj 7-9. Efter midsommar kunde vi så släppa spelet fritt på hela banan, med ordinarie greener.

Klubbhuset byggdes och stod färdigt i slutet av maj.

Det drog ihop sig till invigning och en speciell kommitté med Ebba Lagergren, Rolf Axelson, Arne Bresky och Carl Lagergren fick uppgiften att värdigt ordna för arrangemangen.

Lördagen den 16 september var den stora dagen inne och styrelsen hade bl.a. nöjet att hälsa HKH Prins Bertil, Svenska Golf förbundets ordförande Eric Adelswärd, Stockholms Golf förbunds ordförande Henric Nyrén m.fl. prominenta gäster välkomna. Sollentunas ledande politiker var också inbjudna.

Efter en mycket lyckad lunch i klubbbrummet för gäster och styrelsen, vidtog så invigningen av banan. Denna förrättades på 1:ans tee. Efter tal av hedersgästerna och överlämnande av gåvor, förklarade så Prins Bertil banan invigd. Allt detta skedde i hållande regn.

Med ett perfekt utslag startade så Prinsen en fyrboll, där Adelswärd, Nyrén och Alfred Berglund deltog. Mycket folk hade samlats trots regnet och nog drog många orolig klubbmedlem en djup suck av lättnad när även Alfreds utslag hamnade där det skulle.



"Invigningslaget" – Missar jag är det tillåtet att skratta, sade Prins Bertil till den församlade publiken, när han provsvingade före invigningslaget. Men med ett perfekt utslag såg Prinsen till att bollen landade långt ut på 1:ans fairway.

Matchens 18 hål genomfördes genom prinsens energiska beslut att inte låta vädret hindra en full golfgrunda. Efteråt var det samling i torpet, där vi hade nöjet att utnämna prinsen till vår 1:e hedersmedlem. Beviset härför var en vackert graverad silverplåt. Vi fick mottaga mycket beröm för vår bana av samtliga gäster. Det värmdes.

Invigningsfesten med 160 deltagare i två plan (klubbhusets!) går till historien som en verklig braskiva med lyckligt frisläppta golfare i vild glädje. Efter denna fest hände inget mer detta år.

Medlemsavgiften var för året: Seniorer 475 kr, juniorer 50 kr, passiva 75 kr, inträdesavgift fortfarande 200 kr.

Klubben beslöt att maximera juniorantalet till 125. Ett avtal med kommunen tillät oss att från 1973 öka medlemsantalet till 600 seniorer. Klubben hade i december månad 450 seniorer och 123 juniorer. Styrelsen för året: Ordförande Alfred Berglund, vice ordförande Rolf Axelson, sekreterare Arne Bresky, kassör Sven-Eric Runebo, samt Bo Björkman, Lars Hallman, Lage Knape, Ebba Lagergren och Lennart Ohlsson.





Alfred Berglund tackar  
Prins Bertil, Svenska  
Golfförbundets ordförande  
Eric Adelswärd och  
Stockholm Golfförbunds  
ordförande Henric Nyrén  
för god kamp efter  
invigningsrundan.

Rolf Axelson  
Vice ordförande 1967-1978



## Klubben tar form - 1973

Den dåliga anslutningen från kommunspelare resulterade i att klubben enligt nytt avtal, gällande 1973-07-01--1986-06-30, kunde utöka medlemsantalet från 450 till 600 seniormedlemmar. Alla som stod i kö fick erbjudande om medlemskap. Antalet juniorer kunde samtidigt ökas till 150 st.

Det ökade underlaget ställde krav på att det lilla "kioskköket" skulle byggas ut till kapacitet för lagad mat.

Ett förslag till ut- och ombyggnad lades fram för styrelsen och senare årsmötet och godkändes till utförande på klubbens bekostnad.

Även ett utökat förslag gällande trädplantering framlades och godkändes. Det omfattade en plantering av 1 200 björkar och aspar samt 230 ekar. En del av dessa sattes under året. I källaren byggdes skåp för vagnar och bagar och torpet iordningsställdes till klubbstuga för juniorerna. En utredning om fairwaybevattning och kostnadsberäkningar av olika alternativ utfördes av Bo Björkman.



Året var 1973 och vår tränare Knut Ekberg visar att mer utrustning än så här behövs inte för att spela golf.



Redan 1973 var vi värd för "Mälaröpokalen" en stor juniortävling i regionen. Bilden tagen på dåvarande 17:e fairway och vi känner bl.a. igen Jan Stockhaus och Ulf Ekberg.



Att hjälpa till att plocka bollar på rangen var ett kärt nöje för många av våra unga juniorer.



Året var tävlingsmässigt laddat med start för ett flertal av de stora tävlingar vi idag förknippar med Sollentuna Golfklubb. Allt fler medlemmar fick sin hcp och vi fick en klassindelning A-D.

Vid årsskiftet hade klubben 600 seniorer, 150 juniorer samt 55 passiva och en hedersledamot.

Inträdesavgiften var 300 kr och årsavgiften 500 kr för seniorer och 75 för juniorer och passiva.

Styrelsen var: Ordförande Alfred Berglund, vice ordförande Rolf Axelson, sekreterare Arne Bresky, kassör Lennart Ohlsson, samt Lars Hallman, Lage Knape, Gösta Kretz och Ebba Lagergren.

Rolf Axelson

Vice ordförande 1967-1978

## Klubben tar form - 1974

1974 dröjde det länge innan banan kunde öppnas. Såväl greener som fairways var i dålig kondition efter vintern. Ett flertal greener kunde öppnas först i slutet av maj.

Banans trädbestånd ökades ytterligare och i föregående års plantering utbyttes ett 80-tal döda träd. Ett program för fairwaybevattning utarbetades för ca 10 000 kr.

I källaren byggdes ytterligare 60 bagskåp och herrarnas omklädningsrum försågs med 20 klädskåp.

Köket och serveringen byggdes om för närmare 100 000 kr för att därigenom ge den nye arrendatorn Björn Sandgren möjligheten att tillfredsställa medlemmarnas olika smakriktningar.



Klubbens förste krögare Björn "Nalle" Sandgren skötte under säsongen 1974 ofta sin verksamhet från 10:ans tee.

Hål 4 (nuvarande 13) kortades från par 5 till par 4 och en del ändringar av hålets hcp kom till stånd. Försöket att ändra spelet från start på hål 1 till 10 frångicks efter ett par tävlingar, då det medförde stor väntan vid 12:ans tee.

Thomas Bergström hyllades speciellt av klubben för sina strålande insatser under året (bl.a. 2:a i SM) och klubben fick sin andra hedersledamot genom Lage Knappe, som varit till ovärderlig hjälp såväl vid banas tillkomst som med ritningar för klubbhus.



1974 segrade Charlotte Montgomery Djursholms GK, och Mårten Runow, Sollentuna GK i distriktstävlingen Nicoll Cup.

Matrikeln demokratiserades genom borttagning av alla titlar. Klubbhuset försågs med eget piano och egen stereo. Torpet utrustades med stilenliga möbler och OK skänkte nya flaggstänger framför klubbhusentrén.

Vid årets slut hade klubben 600 seniorer, 150 juniorer och 106 passiva medlemmar. Inträdesavgiften hade höjts till 400 kr och årsavgifterna var: 500 kr för seniorer, 100 kr för juniorer och 75 kr för passiva medlemmar.

Styrelsen bestod av: Ordförande Alfred Berglund, vice ordförande Rolf Axelson, sekreterare Arne Bresky, kassör Lennart Ohlsson samt Ragnar Ahlbom, Inga Bengtsson, Carl Borgenstierna, Roland Källs, Gösta Kretz och Ebba Lagergren.

Rolf Axelson  
Vice ordförande 1967-1978

## Klubben tar form – 1975

Klubben hade nu fått rutin och alla stora frågor låg bak i tiden. Klubben hade över halva sitt medlemsantal hcp-satta. En policy som påminde om gamla St Andrews hade spridit sig i våra ärevördiga lokaler. Endast serveringen var inte i tiden, vilket resulterade i att klubben själv fick bli krögare i slutet av året för att hålla grytan kokande.

Byggnadsverksamheten resulterade i plattor vid uteserveringen samt diverse nya möbler. I ladan byggdes bagskåp i två våningar och klädskåpen gjordes om till större modell.



Full fart tidigt på tävlingsdagens morgon. Bilden är från 1975.

En ny fairwaybevattning ordnades till ett antal av banans håll, mest avlägsna från bäcken. I greenbunkrarna byttes sanden och döda träd byttes ut och kompletterades av friska dito. En av bunkrarna vid 4:ans green lades igen och 8:ans tee flyttades bakåt in i dungen.

En ny stortävling startade benämnd Rotary Cup och den nystartade Riksgolfen fick ett enormt deltagande.

Vi var vid årets slut 600 seniorer, 150 juniorer och 133 passiva samt två hedersledamöter. Inträdesavgiften var 500 kr, årsavgiften för seniorer 500 kr, juniorer 100 kr och passiva 75 kr.

Styrelsen bestod av: Ordförande Alfred Berglund, vice ordförande Rolf Axelson, sekreterare Arne Bresky, kassör Lennart Ohlsson samt Inga Bengtsson, Carl Borgenstierna, Gösta Kretz, Roland Källs, Ebba Lagergren och Peter Rosell.

Rolf Axelson

Vice ordförande 1967-1978



## Klubben tar form – 1976

Det kan konstateras att tävlingsverksamheten varit utbredd, kommittéarbetet fungerat väloljat och att medlemmarna mötte upp villigt och glatt svingande i bl.a. årets upplaga av Riksgolfen.



Tävlingsledare Hans Lienzén omgiven av en stor del av klubbens tävlande vid prisutdelningen i Riksgolfen.



Claes Brorsson får hjälp med priskorgen av Gunnar Jävervall.



Svenska Golf förbundets stora tävling, Riksgolfen, spelades över hela landet. På vår bana gick den av stapeln den 29 augusti 1976 och segrade gjorde Gunnar Stenhjelm, Karin Björklund, Jan-Åke Östlund, Brita Wahlström och Per-Olov Wikner.



I övrigt kan nämnas att styrelsen beslutat att på olika sätt förbereda 10-årsjubiléet 1977. För detta ändamål har bl.a. hålet i taket lagts igen, dvs. taket har fått golv, dvs. golvet i övervåningen är igenlagt i klubbhuset, ja det blir helt enkelt två dansgolv till jubelfesten 1977!

Rolf Axelson

Vice ordförande 1967-1978



## Årets Golfklubb – 1977

Banan förbättrades och kompletterades i olika avseenden under 1977. I övrigt gick året helt i 10-årsjubileumets tecken.

Jubileumsskriften "Titta inte upp", redaktör Rolf Axelson m.fl., gav en historik om de gångna 10 åren.



Knutte i toppform, han lärde oss "sen release" och att "pivotera i tunnan". Byxmodet var något vidare nedtill 1977.



Knäskadade Thomas Bergström cyklade hem klubbmästerskapet 1977.

Jubileumsfesten hölls i klubbhuset. Ca 175 deltagare med Golf förbundets ordförande Gunnar Arenander som gäst. Alfred Berglund fick golf förbundets silverplakett "för förtjänstfullt arbete för golfen".



Alfred Berglund fick i samband med klubbens 10-årsjubileum mottaga SGF's förtjänstplakett av Golf förbundets ordförande Gunnar Arenander.



Dessa gentlemän får representera den glada stämningen på jubileumsfesten, fr. v Bengt Oreheim, Olle Wahlström, Knut Ekberg, Gunnar Jävervall och Rolf Claesson.



1977 när klubben firade 10-årsjubileum såg det så här skotskt ut på banan. Fåraherdarna på bilden är fr v Christer Jansson, Hans Lienzén och Henry Gidbark.

Alfred Berglund  
Ordförande 1967-1979

## Årets golfklubb - 1978

Klubben fick mer och mer lägga ner pengar i banan för att få den i bra skick. Skötseln lämnade nämligen en del övrigt att önska. Men "Sollentunaandan" som vuxit fram fortsatte och klubben ansågs i många stycken vara en "föregångsklubb".

Vid årsmötet lämnade vår vice ordförande Rolf Axelson klubbens styrelse och blev avtackad för ett synnerligen gott arbete. Rolf blev av mötet kallad till hedersledamot och utöver andra traditionella gåvor fick han mottaga golfförbundets silverplakett för "förtjänstfullt arbete för golfen".



1978 på höstmötet avgick en av klubbens starka män, Rolf Axelson, ur styrelsen. Rolf hade då innehaft posten som vice ordförande sedan klubben bildades 1967. På bilden får Rolf, ur Alfreds hand, mottaga Golfförbundets silverplakett för förtjänstfullt arbete för golfen.

**Alfred Berglund**  
Ordförande 1967-1979



I sitt avskedstal menade Rolf att klubben med det snaraste skulle jobba för att bygga ut banan ytterligare, till 27 hål.

## Årets golfklubb - 1979

Fortsatt arbete på banan. Funderingar på utbyggnad till 27 hål och fairwaybevattning. Klubbens ekonomi har alltid varit god och dessa investeringar var ur ekonomisk synpunkt fullt genomförbara.



På lördagsförmiddagarna byggdes rangen om, av entusiastiska föräldrar, till en 9-håls knattebana. På bilden ser vi 6-åringarna Daniel Karlsson (svingande) och Mathias Ringblom. Peter Mörck skötte matkontrollen, Festis och pepparkakor

Eftersom vår bana var en s.k. kommunal golfbana med avtal om arrende under vissa villkor med kommunen, var vår möjlighet att driva golfspel mycket intressant. Flera klubbar begärde och fick information om vår verksamhet. Vi hade nämligen förmånen att ha ett hyggligt arrendeavtal. Sollentuna Golfklubb utsågs av Föreningen Golfjournalisterna till Årets Golfklubb 1979.



På sätt och vis blev 1979 juniorernas år. Ett nytt grepp var att juniorerna satte ihop ett 18-mannalag, en spelare på varje hål i olika åldrar och olika hcp, och utmanade storheter som Sven Tumba, John Cockin, Knutte, Ante m.fl.. På bilden Tumba tillsammans med laget.

Vid årsmötet lämnade jag över ordförandeklubban till Carl Borgenstierna.

Jag avtackades på sedvanligt sätt och kallades till hedersordförande. Jag hade då varit ordförande sedan starten 1967.



På sommaren spelades JSM på vår bana och segrade gjorde Pia Nilsson och Ove Sellberg, här tillsammans med tävlingsgeneralen Hans Lienzén.

Alfred Berglund  
Ordförande 1967-1979

## Regntågen stannar 1980-83

När jag flyttade från Uppsala till Sollentuna 1971, valde jag att bosätta mig nära Sollentuna Golfklubb för att få möjlighet att utöva min älskade sport så mycket som möjligt.



I april dök plötsligt den irländske storspelaren Eamonn Darcy upp och Kjell Larsson skyndade ut och fick en autograf.

Det stod tidigt klart för mig att jag inte bara ville spela utan även ge golfen något av min fritid på den administrativa sidan. Jag började som biträdande junioransvarig under Gösta Kretz. Efter ett år tog jag över tävlingskommittén. Vi knäsatte då bland annat regeln att tävla antingen lördag eller söndag och ha en tävlingsfri helg på hösten och en på våren. Denna fråga om tävlande eller inte tävlande har alltså funnits med länge.

Efter två år med tävlingskommittén hade jag hand om banan i fyra år. Ett arbete som inte var helt lätt, beroende på att banarbetarna inte var anställda av klubben utan av kommunen.

Övertidsarbete var i det närmaste uteslutet och intresset från Fritidskontorets sida för banan i det närmaste obefintligt. Ändå minns jag med glädje Hasse Eliasson, Åke Stange och Henry Eriksson, tre trotjänare som slet med banan under tuffa år på 70-talet.

När jag valdes till ordförande 1979, hade jag således tjänat länge och var väl insatt i de olika problemen som fanns i klubben.

Emellertid var det ingen självklarhet att jag skulle väljas till ordförande. Tvärtom. På grund av delade meningar inom klubben om hur tränarsysslan skulle organiseras (inte ovanligt inom golfklubbar) hade det uppstått två grupperingar. Valberedningen framförde en kandidat och jag lanserades som motförslag under årsmötet, som blev ett förtätaat möte. Skillnaden i röstantal blev hårfin och föreningsdemokratin fick visa vad den duger till. Det mest



intressanta blev att den ena grupperingen "vann" i personfrågan, medan den andra "vann" i sakfrågan, nämligen hur tränarfrågan skulle lösas.



Colgate Cup den riksomfattande ungdomstävlingen firade 5 år 1980. Klubbens förväntansfulla spelare ses på bilden före tävlingsstart.



Knattarna samlade till prisutdelning efter seriespel på den nyanlagda knattebanan.

Tre frågor kom att dominera min period nämligen, hur överbrygga den klyfta som fanns mellan de två falangerna inom klubben, hur förbättra samarbetet med kommunen och slutligen, och det viktigaste, hur höja profilen för vår klubb och få bort den tråkighetsstämpel som den då hade på många håll i Stockholm.

Den första frågan blev den lättaste. I styrelsen fanns en genuin önskan att lägga det gamla bakom oss, arbeta för att få ihop klubben till en helhet och se alla medlemmars bästa som det enda godtagbara målet. Minnesgoda erinrar sig säkert den här tiden men kan också lika säkert konstatera att efter ett par år hade motsättningarna försvunnit och vi hade fått ihop en klubb med en god anda och en härlig atmosfär.



På familjedagen i augusti 1981 invigdes den magnifika Romanov-kanonen som Bengt Börjesson har skänkt till klubben. På bilden ser vi dåvarande ordföranden Carl Borgenstierna vid invigningssaluten vid gamla 1:ans backtee.



Kommuntillhörigheten var naturligtvis ett bekymmer, även om det ur ekonomisk synpunkt var till stor fördel för oss. Fritidskontorets chefer var ointresserade av golfbanan och golfen betraktades som en udda sport i vår kommun. Det betydde att frågor som vi inte kunde besluta om själva, speciellt sådana som kostade pengar, nästan alltid drogs i långbänk, var svåra att genomföra och kostade på mentalt i styrelsearbetet. Dessutom närmade sig en tidpunkt då avtalet mellan kommunen och klubben skulle gå ut. Osäkerheten om kommunens inställning till klubbens fortsatta existens på andra sidan avtalsslutet, gjorde att vi tidigt satte oss i nya förhandlingar med kommunen om ett nytt avtal. Otaliga var de kvällar som Kurt Eklander, Hans Lienzén och jag själv satt och diskuterade, förhandlade och filade på hur ett sådant avtal skulle kunna se ut. Frågan om att ta över klubben redan då var aktuell men inte tillräckligt mogen för att kunna komma till ett beslut. Tack vare en framsynt chefstjänsteman på kommunen, numera bortgången, kunde vi förhandla oss fram till ett 15-årigt för båda parter mycket godtagbart avtal. Därefter slapp vi futtiga frågor vem som t.ex. skulle betala den nya trappan till torpet, en kostnad på 7 000 kr.

När det gäller den viktigaste biten, nämligen Sollentuna Golfklubbs anseende, återstod mycket att göra. Banan hade då ett rykte för tråkighet och halvdålig skötsel. Ett, som jag tycker, delvis orättvist omdöme som vi var tvungna att försöka ändra på. Vår golfklubb har ju, har det visat sig, för den golfkunnige 18 utomordentligt väl anlagda, intressanta och genomtänkta golfhål. Att sedan träden växte dåligt i lerjorden och att önskan om en parkbana kommer att dröja tills träden vuxit upp, det kunde ingen rå för.



Vacker vy över dåvarande 6:e green. Antero Baburin och Michael Sorling kollar sina puttlinjer i Am-promatchen



Anders Forsbrand var ung och het.



I september 1982 var Sollentuna värd för den årliga stortävlingen Stiab Am-Pro. På bilden ser vi gräddan av svenska amatörer och proffs i bästa förbrödring efter kampen.



Men en sak kunde vi göra, nämligen att komma tillrätta med de ofta stenhårda, torra och spruckna fairways som det blir på lerjord. Äldre medlemmar kommer säkert ihåg hur regntågen vandrade över våra fairways i skymningen till förvånansvärt liten nytta. När Ove Sellberg vann JSM hade han drive och järnfemman på vårt nuvarande sjätte hål. Och då slog han för långt! Så hårda var våra fairways ibland. En fairwaybevattning var alltså av nöden. Efter många, långa och ingående diskussioner, både om ekonomi och vattentäkter, dragningar av ledningar mm fick vi kommunens tillstånd till en lösning som då var den enda möjliga. Vi funderade bland annat på att dra vatten från Norrviken i ett rör under motorvägen. Vi hade funderingar på att bygga ut dammarna runt banan för att ha tillräckligt med vatten. Vi hade borrar efter grundvatten. Till slut blev lösningen att vi fick koppla in oss på den stora kommunala dricksvattenledningen som går parallellt med Stäketvägen och använda oss av det vattnet. En inte helt lyckad lösning, eftersom vattnet dels var dyrt dels innehöll vissa kemikalier som naturligtvis inte var det bästa tänkbara för gräset. Detta var emellertid vad vi hade att välja på. Till slut lade vi ner en bevattningsanläggning för fairways som fungerar än idag. Detta blev en oerhörd uppräckning för banan som för framtiden kunde uppvisa en grön jämn kvalitet på fairway.

Ett av mina allra gladaste minnen är när hela styrelsen stod på balkongen på övervåningen som vetter söderut och tittade på när greenkeepern Hasse Eliasson slog på fairwaybevattningen för första gången. Vi skålade i champagne!

Därutöver skedde en hel del andra förbättringar, trädplanteringar, dräneringar med mera. Även huset var nerslitet och en omfattande renovering både av klubblokalen, köket och omklädningsrummen ägde rum för att hålla i ytterligare ca 10 år. Det var ungefär så lång tid det tog innan vi blev tvungna att bygga om helt och hållet.



På våren 1980 hjälpte ett antal föräldrar och knattar till att bygga och färdigställa knattebanan.

Egentligen hade jag nog hoppats att sitta på min ordförandepost i åtminstone sex år men ett nytt stort jobb i Skandia gjorde att krafterna att både sköta detta och ordförandeposten i Sollentuna Golfklubb inte räckte för att göra ett anständigt arbete. Detta gjorde att jag två år tidigare än vad jag tänkt, ringde dåvarande valberedningsordförande och sa: "jag ska be att få avgå". Jag kunde göra så eftersom jag visste att Christer Billing var villig att ta över. En fin



kraft med mycket golfkunnande. Jag ser tillbaka på mina år med glädje och nostalgi. Fina år med mycket arbete för vår klubb tillsammans med ett härligt gäng medarbetare.



Elitlaget som under årens lopp åkt upp och ur allsvenska ett antal gånger, återtog 1981 en plats i den högsta serien. På bilden ser vi laget fr. v Mårten Runow, Christer Jansson, Claes Nilsson, Antero Baburin, Peter Hansson samt Thomas Bergström. Knut Ekberg, tränare och Henrik Gidbark, lagledare.

Carl Borgenstierna  
Ordförande 1980-1983

## Ingen utbyggnad 1984-87

Efter några år som banchef lämnade Carl Borgenstierna över ordförandeklubban vid höstmötet 1983. Utvecklingen inom golfsporten hade skjutit fart och inom klubben fanns idéer och tankar på att utvidga golfbanan till att omfatta ytterligare nio hål. En utbyggnad förutsatte dock att kommunen var beredd att upplåta mark för utbyggnad. Förutsättningen från kommunens sida var emellertid att klubben övertog ansvaret för golfbanan i sin helhet. Kommunen hade inlett en åtstramningspolitik och all verksamhet som låg utanför vad som kunde anses som kommunala angelägenheter skulle avvecklas. Golfen hörde självfallet dit.



Söndagen 3 maj 1987 var tävlingspremiär med Vårträffen och på bilden ser vi några av de tävlande framför torpet i färd med att räkna ihop sina poäng efter välspelad rond.



Antero Baburin kommer aldrig att glömma torsdagstävlingen 9 juli 1987, för det var då han gjorde 8 birdies, 9 par och 1 bogey och kom in på 65 slag brutto.



I oktober 1984 utkämpades en prestigefull tävling mellan våra bästa elitjuniorer och representationslaget. Fr. v Christer Jansson, Magnus Billing, Roger Lindgren, Johan Mörck, Antero Baburin, Tommy Berglund, Örjan Hag, Stefan Gustafsson, Fredrik Söderström, Niclas Börjesson, Fredrik Lundgren och Magnus Berglund. Resultat: oavgjort.



Under 1986 ritades nio intressanta hål och överlåtelsen av anläggningen till golfklubben föreföll klar. En politisk helomvändning av folkpartiet i sista ögonblicket kullkastade dock utbyggnadsplanerna. Trots att utbyggnaden stoppades beslutade klubben under sommaren 1987 att ta över golfklubben från kommunen då fördelarna med ett sådant arrangemang ansågs klart överväga eventuella nackdelar i form av ökad kostnad och ansvar för klubben. Frigörelsen från kommunen var ett faktum. Den i golf-Sverige så banbrytande "Sollentuna-modellen" hade gått i graven. Det visade sig också vara ett riktigt beslut när vi nu ser klubbens utveckling under de senaste åren. Detta hade inte varit möjligt om vi inte själva haft det fulla ansvaret. Sollentuna-modellen hade efter att ha tjänat sitt syfte upphört.



1984 var vi värdar för SEO-kvalet som spelades i hållande regn.



PGA:s representanter George O Grady och Michael Haarer tillsammans med Hans Lienzén, ledarna under SEO-kvalet.



1 augusti 1985 spelades Press-SEO på SoGK. Svenska Golf förbundets ordförande Bertil Westblad, sportradions Staffan Lindeborg och golfjournalisternas ordförande Hemming Sten, läser första numret av Skillingetrycket.



Klubbens fester är ofta riktiga höjdare. Här ser vi Synnevö Ingerstam och Peter Mörck i en explosiv dans vid kommitté-festen 1986.

När det gäller golfbanan drev styrelsen de förändringar som delvis initierats av den erkände arkitekten Ronald Fream. Genom ombyggnaden av tredje hålet (nuvarande 12:an) fick klubben under 1987 ett nytt intressant par 5-hål. Detta hål ritades dock av Peter Nordvall. Förändringar skedde av ungefär hälften av banans utslagsplatser, nya bunkrar anlades och en del lades igen. Framförallt var det damernas utslagsplatser på några av hålen som gjorde spelet mer intressant och rättvist. Herrarnas utslag på 10,11,12,15,17 och 18 förändrades och genom att bunkrar och fairwayklippning ändrades kom banan att bli intressantare och vackrare. Genom utgrävningar av dammarna fick vi tillgång till jordmassor som användes för att skapa en livfullare banprofil genom utläggning av kullar. Trädplantering som igångsattes i banans begynnelse fortsatte och bidrar nu till att träden alltmer kommer in som ett moment i spelet men banan får också alltmer karaktären av parkbana. Vidare började vi under dessa år att se de positiva effekterna av fairwaybevattningen.



I juli gästades klubben av den erkänt duktige amerikanske banarkitekten Ronald Fream. Tillsammans med golfförbundets bankonsulent Sten Karlsson, SoGK:s Arne Gustafsson och Ronny Karlsson gick Ronald igenom banans samtliga hål och skissade på framtida förbättringar.



Den här bilden är fotograferad 10 november 1985 och banarbetarteamet från kommunen har just avslutat prepareringen av banan inför vintern. Fr. v Henry Eriksson, Ola Oskarsson, Åke Stange, greenkeepern Hans Eliasson, Lars Karlsson och Arne Henriksson.



Banchefen Arne Gustafsson visar grävmaskinen var han skall gräva för att vassen skall försvinna och vattenkanterna bli jämna och fina.



Vid höstmötet 1987 var det dags att föra stafettpipen vidare till Ronny Karlsson som varit vice ordförande under min tid. Jag kunde lämna över, övertygad om att förutsättningar fanns för kontinuitet, men också för utveckling av golfklubben. De närmaste åren därefter följde jag klubbens äventyr från Frankrike.



34 förhoppningsfulla före start i världens största golftävling för juniorer "Colgate Cup" 1985.



Gästpron Louise Wingård håller kurs. Fr. v Eva Lindberg, Carin Creutzer, Ulla Rylander, Elisabeth Fagerberg och Mariann Hagman.



Juniorledaren Bo Creutzer med sitt lag som spelade lilla Stockholmsligan. Fr. v Michael Creutzer, Erik Rylander, Jacob Karlsson, Daniel Karlsson, Henrik Thorsell och Jesper Günther.

Christer Billing  
Ordförande 1984-1987

## I egen regi - 1988-92

Framförallt var det två stora frågor som präglade klubben på 80-talet. Dels utbyggnad till 27 hål och därmed lämna "Sollentuna-modellen" och gå över helt i egen regi, dels ombyggnad och förändring av klubbhuset. Båda frågorna var i sig stora projekt.

När det gällde utökning till 27 hål så var det en fråga som hade hängt med sedan 70-talet. Med tanke på det enorma intresse som fanns för spelet och att vår kö växt lavinartat, stod det klart att vi hamnat mitt i golfboomen. Med andra ord så var det hög tid för styrelsen att gå på djupet med frågan och så gjorde vi 1985. Resultatet vet vi. Efter två extra möten 1987 beslutade medlemmarna att styrelsen skulle arbeta för ett övertagande trots kommunens avslag på nio ny hål.

Den 19 oktober 1987 beslutade kommunfullmäktige att överlåta klubbhus, torp och maskinpark till klubben för 1,1 mkr. Marken och övriga byggnader såsom ladan och shopen arrenderas i 25 år för 50 0000 kr/år, samt tomträtt runt klubbhus och torp för 10 000 kr/år. Överlåtelsedag var den 1 januari 1988. I uppgörelsen med kommunen ingår att kommunspelet får vara kvar tom 1995 och för det lyfter klubben ett årligt bidrag.

Nu stundade brådskande tider för styrelsen. I och med att vi nu var vår egen så var vi också tvungna att ordna egen banpersonal. Det gällde bl.a. att anställa den greenkeeper som förhoppningsvis skulle kunna "lyfta" banan några snäpp. Efter annonsering och gallring fastnade styrelsen för Norrorts Golf och Grässervice AB som på entreprenad erbjöd sig att sköta banan. Helt okänt var företaget inte för oss, då det tidigare varit inkopplat på vissa arbeten på banan. Dessutom hade det en modern maskinpark.

Efter det att styrelsen träffat ledningsgruppen i företaget och fått utfästelser på att Roger Lindström skulle "öronmärkas" som greenkeeper startade ett femårigt samarbete. De fem åren är i och med 1992 års säsong till ända och personligen tycker jag att banan fått det där extra lyftet som efterlystes 1988. Samarbetet har fungerat så bra att NGG AB och vi har beslutat om ytterligare en femårsperiod tillsammans. Som greenkeeper fortsätter alltså Roger Lindström.



Roger Lindström från Norrorts Golf och Grässervice AB, blev vår nye greenkeeper 1988.

När det gällde ombyggnaden av klubbhuset var idéerna många. I en motion till årsmötet 1987, företrädande en grupp medlemmar, önskades att omklädningsrummen skulle flyttas

upp till övervåningen. Därigenom skulle större plats beredas i undervåningen för restaurang och klubbrum. Förhoppningsvis skulle det med denna rockad bli ett aktivare klubbiv. Styrelsen arbetade med hjälp av experter fram ett förslag i motionens anda, som presenterades på årsmötet 1988. Mötet såg positivt på förslaget och gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare.

Lite till mans frågade vi oss dock om det verkligen var den bästa planlösningen att lägga omklädningsrummen på övervåningen. Och en viktig fråga var vad man skulle göra med kansliet, som sedan många år huserade i det visserligen charmiga, men gamla torpet utan vatten och avlopp.



Bengt Oreheim, klubbens mångårige intendent, slutade på hösten 1989. Vad inte Bengt visste om oss medlemmar var inte värt att veta.

Arbetsgruppen som bestod av Alfred Berglund, Christer Dahlström, Gunnar Johansson, Bengt Linder, Inge Löfman, Karl-Gustav Söderström samt jag själv som sammankallande, arbetade för högtryck under 1989 och Gunnar Johanssons ritningskunskap kom väl till pass.

Resultatet blev att klubbhuset i stort sett totalförändrades med inglasad veranda och vackert trapphus. Kansliet inreddes ändamålsenligt i damernas gamla omklädningsrum. Köket fick en rejäl ansiktslyftning. Vidare uppfördes en helt ny fastighet på 160 m<sup>2</sup> med herrarnas omklädningsrum, utrymme för banpersonal, övervåning för juniorer och källare för bagskåp. Byggstarten var på hösten 1990 och hela projektet var färdigt, som avtalats med byggentreprenören, den 15 april 1991. Totalkostnad ca 6 mkr.



Här exakt skall långsidan av det nya huset sluta, konstaterar Christer Dahlström, Alfred Berglund och ritningsmästare Gunnar Johansson



På hösten 1990 grävdes grund och murades källare till klubbens nya hus.





I mars 1991 såg det ut så här i det nya köket, men det blev klart till 15 april som avtalat var.



En något sen taklagsfest med byggnadsfirman Bengt Lennevald AB hölls i maj 1991. Nya trapphuset, fönsternischer och en härlig veranda, allt på plats.

I golfboomens kölvatten följde överfulla bollrännor och inför 1988 beslutade styrelsen att införa starttider alla dagar i veckan. Trots visst motstånd i början mot att behöva beställa tid för att gå en runda, så är jag övertygad om att de flesta medlemmar är överens med mig om att det fungerar bra och att det var ett riktigt beslut.

För att det skulle fungera väl vid 1:ans tee anställdes en grupp trevliga och duktiga oldboys, som i skift agerade klubbvärdar och tog emot tidsbeställningar i starterhuset. Systemet fungerar bra även idag.



Ett nytt system med starttider infördes 1988 och de som såg till att det fungerade på ett bra sätt var våra uppskattade klubbvärdar. Här ser vi några av dem samlade framför lusthuset. Fr. v Olof Stockhaus, Karl-Henry Engquist, Lars Fredriksson, Ewa Engquist, Olle Lundberg samt Jan Carpentier.

Ytterligare en förändring som skedde 1988 var att vi skiftade slingorna. 10:an blev 1:an och vice versa. Detta innebar att vi fick en naturlig framsida, med puttinggreen och starterhus vid 1:ans tee samt en klar överblick över området från restaurangens uteservering.

Till årsmötet i december 1988 inkom en motion om ytterligare inbördes förändring av hålnumreringen. 1989 provspelades under en period tre olika förslag. Efter genomgång av testspelet och en enkät blev resultatet att hålnumreringen ligger fast i den ordning som vi beslutade 1988.

En annan viktig fråga som nu fått sin lösning är vattenförsörjningen till fairwaybevattningen. Vi var ju inkopplade på det kommunala vattennätet och många sköna tusenlappar rann bokstavligen ut på banan när fairwaybevattningen var igång och med dricksvatten gjorde banan grön.

Tanken var att i vårt vattensystem bilda en damm som klarade behovet av vatten för banan. Under sommaren 1989 borrades tre nya borrhål (vi hade försökt tidigare) mellan kullarna bakom 5:ans green. De gav tillsammans med ett gammalt borrhål ca 10 m<sup>3</sup>/tim. Därefter, på vintern 90/91 ökades "sjön" ut rejält mellan 4:e hålet och 5:e green och vi fick på det sättet det efterlängtdade vattenmagasinet och betydligt lägre vattenkostnad.

För övrigt har trädplanteringen fortsatt, med ett antal nya startegiskt utplacerade träd, år efter år. Allt efter banchef Arne Gustafssons trädplanteringskarta. Ytterligare kullar har sett dagens ljus, det är bl.a. grävmassor efter kommunens fjärrvärmenedläggning genom banan som kom väl till pass.

De senaste åren har vi fortsatt med att förbättra dräneringen bl.a. mellan 7:e green och 8:e tee. Vidare har samtliga fairways totaldressats ett par gånger med grov härlig sand. Allt för att hålla leran borta i ytskiktet. Djupluftningen av greenerna har gjort susen och vi är på väg att få riktigt jämna och snabba greener.

Detta sammantaget med den grund som lades när banan byggdes och med det intresse och de idéer som de olika bancheferna och styrelserna haft, gör att vi är på väg bort från den flacka och öppna banan. På väg mot en riktigt lummig och i vissa stycken svårbemästrad parkbana som vi alla kan känna oss stolta över att tillhöra.

Den grund som lades i början på 70-talet när det gällde tävlingsverksamheten och att få fram duktiga spelare har fortsatt genom åren. Klubbens elitlag är ett bevis på detta. Vi har hela tiden varit självförsörjande vad gäller duktiga spelare och vi är väldigt nära de absolut bästa lagen i Sverige.



Leif Westerberg ett stort löfte inom golfen, tillsammans med en annan av klubbens duktiga juniorer, Henrik Thorsell



Damelitlaget segrade i division II mellersta 1990. Fr. v Maria Creutzer, Anna Delborn, Marie Lienzén, Åsa Björklund, Marianne Hagman, Tina Douglas och Eva Flodberg.

Elitlaget har visserligen åkt jojo mellan Elitserien och Division 1 ett antal gånger. Men det är inte fy skam att genomgående vara bland de ca 20 bästa lagen i landet. Sedan några år tillbaka har vi glädjande nog även ett riktigt bra damlag som 1991 slutade på 7:e plats i Division 1. Grunderna för elitespelet börjar numera oftast på knattebanan för att därefter växa till sig i juniorverksamheten och i elitjuniorgruppen.



ASEA Skandia har under 1988-1992 skänkt ett årligt träningsstipendie på 50 000 kr till våra juniorer. Träningsstipendiater till England 1988. Fr. v Leif Westerberg, Erik Rylander, Jonas Wikner, Michael Creutzer, Asea Skandias vd Hans Andersson, Maria Creutzer, Henric Warholm, Eric Thorén, Henrik Thorsell och Daniel Karlsson.



Klubbens äldsta vandringspris "Göstas Klubba" firade 20-årsjubileum 1991. Gösta Kretz var klubbens förste juniorledare och den förste segraren var Jan-Åke Östlund.



En och annan kändis har gästat vår bana genom åren. Här ser vi klubbens egen kändis Berndt Egerbladh tillsammans med Alice Babs, under en härlig augustirunda 1989.



Efter nästan 20 års slit med rangen lämnade Knutte rangeverksamheten på hösten 1990.



Herr- och damklubbmästare 1971-1991 Jan-Åke Östlund, Thomas Bergström, Antero Baburin, Stefan Gustafsson, Magnus Billing, Claes Nilsson, Christer Jansson, Fredrik Lundgren, Inga-Lill Ekberg, Eva Gauffin Svensson, Eva Flodberg, Helena Bergström, Annika Lindvall och Tina Douglas. Saknas på bilden gör Anita Bernhard och Anna Jurell.



Det är min förhoppning att klubbens idrottsliga inriktning kommer att bestå i minst 25 år till!

Ronny Karlsson  
Ordförande 1988-1994

## Tack till alla frivilliga - 1992

Sollentuna Golfklubb består inte enbart av styrelse och medlemmar, utan också av ett antal kommittéer. Det är vi tillsammans som utgör själen och känslan i klubben.



1992 års kommittéfestdeltagare poserar före middagen, som är ett tack till alla de som så förtjänstfullt bjuder på sin tid.



Knut Ekberg omgiven av unga förmågor från rangen och shopen. Fr. v Eva Flodberg, Danny Haas, Mats Hedegård och Tommie Tumba.

Jag blir lika imponerad varje år när jag läser de olika kommittéernas verksamhetsberättelser. Hur kan det vara möjligt att så många eldsjälar, år efter år, offrar sin fritid, dessutom helt ideellt, för att Du och jag skall trivas? Svaret måste bli att vi gillar vår klubb och tycker att det är roligt att vara med och påverka och föra klubben framåt.



En helt ny miljö har det blivit vid klubbhusområdet i och med att det nya huset har kommit på plats.



Spelet går oförtrutet vidare.

Så har det varit i 25 år och jag vill som klubbens ordförande under de senaste fem åren, utnyttja detta tillfälle att tacka alla styrelse- och kommittéledamöter, samt övriga som under alla år lagt ner tusentals och åter tusentals timmar av frivilligt arbete.

Ronny Karlsson  
Ordförande 1988-1994



## Styrelse och kommittéordförande 1967–1992



De fyra ordförandena genom åren fr h Alfred Berglund 1967-79, Carl Borgenstierna 1980-83, Christer Billing 1984-87 och Ronny Karlsson 1988-

### Hedersmedlemmar

H K H Prins Bertil  
Lage Knape  
Rolf Axelson  
Arne Bresky  
Alfred Berglund  
Carl Borgenstierna  
Christer Billing

### Ordförande

1967-1979 Alfred Berglund  
1980-1983 Carl Borgenstierna  
1984-1987 Christer Billing  
1988- Ronny Karlsson

### Vice ordförande

1967-1978 Rolf Axelson  
1979-1980 Kjell Kamling  
1981-1983 Christer Billing  
1984-1987 Ronny Karlsson  
1988-1990 Kurt Liljeqvist  
1991- Christer Dahlström



**Sekreterare**

1967-1975 Arne Bresky  
1976-1977 Rolf Claesson  
1978-1983 Kurt Eklander  
1984-1991 Roger K Anderson  
1992- Catharina Flodberg

**Kassör**

1967-1968 Stig Ahlstrand  
1969-1972 Sven-Eric Runebo  
1973-1976 Lennart Ohlsson  
1977-1980 Tore Lidström  
1981-1988 Stig Högberg  
1989- Christer Dahlström

**Styrelsemedlemmar i olika funktioner  
under de första åren**

1967-1970 Olle Wahlström  
1967-1973 Lars Hallman  
1967-1973 Lage Knape  
1969-1976 Ebba Lagergren

**Banchef**

1969-1973 Bo Björkman  
1974-1975 Roland Källs  
1976-1979 Carl Borgenstierna  
1980-1983 Christer Billing  
1984- Arne Gustafson

**Damkommitté**

1970-1976 Ebba Lagergren  
1977-1978 Gun Brorsson  
1979-1980 Inga Björklund  
1981-1984 Kerstin Stjernberg  
1985-1988 Marianne Hagman  
1989-1991 Marianne Holst  
1992- Gerd Nilsson

**Fastighetskommitté**

1972-1982 Rolf Axelson  
1983-1984 Rune Lindquist  
1985- Inge Löfman

**Hcp-kommitté**

1975-1977 Peter Rosell  
1978-1979 Peter Flodberg  
1980-1983 Claes Brorsson  
1984- Richard Warholm

**Juniorkommitté**

1973-1976 Gösta Kretz  
1977-1978 Gilbert Berglund  
1979-1984 Ronny Karlsson  
1985-1987 Bo Creutzer  
1988- Lars Thorsell

**Oldboyskommitté**

1977 Lars Fredriksson  
1981-1983 Rolf Axelson  
1984 Börje Tuvstedt  
1985-1988 Ingemar Persson  
1989-1991 Ingemar Börjeson  
1992- Hans Strömsten

**Sponsorkommitté**

1988-1990 Bo Creutzer  
1991- Roger K Anderson

**Stadge-/avtalskommitté**

1980 Peter Flodberg  
1981-1984 Rolf Linné  
1985-1990 Kurt Liljeqvist

**Tävlingskommitté**

1970-1973 Lars Hallman  
1974-1975 Carl Borgenstierna  
1976-1985 Hans Lienzen  
1986-1990 Lars Hernell  
1991- Inga-Lill Norlin

**Utbildning/  
informationskommitté**

1979-1980 Anna Jurell  
1981-1984 Christina Naess  
1985-1990 Peder Stjernberg  
1991 Ulla Rylander  
1992- Hans Nilsson



# Styrelsen 1992



RONNY KARLSSON  
Ordförande



CHRISTER DAHLSTRÖM  
Vice ordförande/kassör



CATHARINA FLODBERG  
Sekreterare



ARNE GUSTAFSON  
Bancheff



ULLA RYLANDER  
Ledamot



LARS HERNELL  
Ledamot



KURT EKLANDER  
Ledamot



ULF ZETTERVALL  
Suppleant





## Kommittéordförande 1992



GERD NILSSON  
Damkommitté



MARIE LIENZEN  
Damelit



OVE ENGSTRÖM  
Herrelit



INGE LÖFMAN  
Fastighetskommitté



RICHARD WARHOLM  
Hep-kommitté



LARS THORSELL  
Juniorkommitté



HANS STRÖMSTEN  
Oldboyskommitté



ROGER K ANDERSON  
Sponsorkommitté



INGA -LILL NORLIN  
Tävlingskommitté



HANS NILSSON  
Utbildningskommitté



KERSTIN GLASSEL  
Kanslichef



ROGER LINDSTRÖM  
Greenkeeper



**Klubbmästare**

**Herrar och Damer**

1971 Jan-Åke Östlund  
1972 Jan-Åke Östlund  
Inga-Lill Ekberg  
1973 Thomas Bergström  
Anita Bernhard  
1974 Thomas Bergström  
Eva Johansson  
1975 Thomas Bergström  
Inga-Lill Ekberg  
1976 Thomas Bergström  
Eva Johansson  
1977 Thomas Bergström  
Eva Johansson  
1978 Antero Baburin  
Anna Jurell  
1979 Antero Baburin  
Eva Johansson  
1980 Antero Baburin  
Eva Flodberg  
1981 Thomas Bergström  
Helena Bergström  
1982 Antero Baburin  
Eva Flodberg  
1983 Antero Baburin  
Eva Flodberg  
1984 Stefan Gustafsson  
Eva Flodberg  
1985 Magnus Billing  
Eva Flodberg  
1986 Stefan Gustafsson  
Eva Flodberg  
1987 Antero Baburin  
Annika Lindvall  
1988 Claes Nilsson  
Eva Flodberg  
1989 Stefan Gustafsson  
Eva Flodberg  
1990 Christer Jansson  
Tina Doulas  
1991 Fredrik Lundgren  
Eva Flodberg

**Pojkar och Flickor**

1972 Per Eriksson  
1973 Mikael Björin  
1974 Mats Fungdal  
1975 Mårten Runow  
1976 Mats Fungdal  
1977 Claes Nilsson  
1978 Claes Nilsson  
Anne Brorsson  
1979 Pontus Carminger  
Eva Flodberg  
1980 Magnus Berglund  
Eva Flodberg  
1981 Pontus Carminger  
1982 Pontus Carminger  
1983 Magnus Billing  
Eva Flodberg  
1984 Fredrik Söderström  
Anika Lindvall  
1985 Fredrik Lundgren  
Eva Flodberg  
1986 Fredrik Söderström  
1987 Mårten Larsson  
1988 Mats Eliasson  
1989 Leif Westerberg  
1990 Leif Westerberg  
1991 Erik Rylander

1983 Henry Gidbark  
Ingemar Börjeson  
1984 Jan Christernin  
Olle Lundberg  
1985 Jan Christernin  
Olle Lundberg  
1986 Leif Nilsson  
Olle Lundberg  
1987 Jan Christernin  
Berndt Egerbladh  
1988 Leif Nilsson  
Inge Löfman  
1989 Richard Warholm  
Kjell Kam lind  
1990 Roger Lindström  
Jan Christernin  
1991 Anders Berg  
Kjell Larsson

**Oldgirls**

1980 Ulla Löfman  
1981 Ulla Löfman  
1982 Ulla Löfman  
1983 Ulla Löfman  
1984 Ulla Löfman  
1985 Ulla Löfman  
1986 Ulla Löfman  
1987 Ulla Löfman  
1988 Ulla Löfman  
1989 Ulla Löfman  
1990 Brita Wahlström  
1991 Marianne Hagman

**Yngre Oldboys och Oldboys**

1976 Rune Sjöqvist  
1977 Olle Lundberg  
1978 Kjell Larsson  
Olle Lundberg  
1979 Kjell Larsson  
Olle Lundberg  
1980 Kjell Larsson  
Olle Lundberg  
1981 Jan Christernin  
Gert Magnusson  
1982 Kjell Kam lind  
Ingemar Börjeson



**Foursome herrar och**

**Foursome damer**

1978 Mats Fungdal/  
Claes Nilsson  
1979 Magnus Berglund/  
Mikael Eklander  
1980 Arne Gustafson/  
Pontus Carminger  
1981 Antero Baburin/  
Carl Borgenstierna  
1982 Christer Jansson/  
Jan Söderström  
Catharina Flodberg/  
Eva Flodberg  
1983 Tommy Berglund/  
Olof Källs  
Catharina Flodberg/  
Eva Flodberg  
1984 Stefan Gustafsson/  
Sven Linder  
1985  
1986 Ulf Bergstrand/  
L.G Larsson  
Anna Billing/  
Annika Lindvall  
1987 Tommy Berglund/  
Ulf Bergstrand  
Eva Flodberg/  
Maria Creutzer  
1988 Christer Jansson/  
Jan Söderström  
Catharina Flodberg/  
Eva Flodberg  
1989 Ola Liljekvist/  
Fredrik Lundgren  
1990 Christer Jansson/  
Jan Söderström  
1991 Henrik Thorsell/  
Henric Warholm  
1992 Leif Westerberg/  
Robert Westerberg

**Två Generationer**

1972 Ulf och Inga-Lill Ekberg  
1973 Peter och Rolf Embrink  
1974 Per och Erik Lundman  
1975 Torbjörn och Rolf Klinga  
1976 Björn och Kjell Sundbom  
1977 Hans-Erik och  
Hans Ritenius  
1978 Marie och Mona Lienzen  
1979 Magnus och  
Christer Billing  
1980 Magnus och  
Christer Billing  
1981 Johan och Barbro Mörck  
1982 Pontus och  
Lars Carminger  
1983 Peter och Rolf Embrink  
1984 Henric och  
Richard Warholm  
1985 Bengt och Ola Paulsson  
1986 Peter och Johan Flodberg  
1987 Kenneth och  
Gunnar Högberg  
1988 Erik och Ola Rylander  
1989 Per och Henrik Westman  
1990 Bo Björkman och  
Martin Ljungqvist  
1991 Ulla och Erik Rylander

**Äkta Makar**

1972 Brita och Olle Wahlström  
1973 Mona och Hans Lienzen  
1974 Anna och Göran Jurell  
1975 Anna och Göran Jurell  
1976 Anna och Göran Jurell  
1977 Gun och Curt Brorsson  
1978 Vivi-Ann och Jerk  
Wiström  
1979 Penelope och Carl  
Borgenstierna  
1980 Helena och Thomas  
Bergström  
1981 Chatarine och Lars  
Barvaeus  
1982 Ingela och Stefan Berg  
1983 Ingela och Stefan Berg  
1984 Elisabeth och Rudolf  
Ricklefs  
1985 Vally och Coffe  
Fredriksson  
1986 Lissie och Ville Laurén  
1987 Lii och Lennart Fogel  
1988 Lillemor och Henry  
Gidbark  
1989 Sonja och Lars Cronhag  
1990 Gund-Britt och Berndt  
Egerbladh  
1991 Lena och Anders Löfman



Hole in one	Hål	Hole in one	Hål	Hole in one	Hål
1972 Anders Berglund	14	1981 Leif Nilsson	11	1987 Håkan Appelgren	5
		Lennart Tiberg	14	Tommy Back	5
1973 Bengt Westlund	5			Lars Göran Sundman	8
Eva Sundell	8	1982 Fredrik Söderström	5	Bengt Börjesson	11
Ivar Olsson	11	Tommy Berglund	8	Ingemar Börjeson	14
Jan-Åke Östlund	11	Curt Blomqvist	8	Roland Habezettle	14
Kjell Larsson	14	Henry Schaffner	8	Erik Rylander	14
		Mats Eriksson	11		
1974 Georg Deverell	5	Olof Källs	11	1988 Mårten Larsson	2
Sten Köhler	11	Rune Lindqvist	14	Magnus Berglund	5
				Leif Westerberg	5
1975 Gun-Maj Evert	5	1983 Stefan Gustafsson	5	Niklas Larsson	14
Dan Grönnå	8	Göran Lilja	5	Tore Olander	14
Ingemar Hagblom	8	Fredrik Lundgren	5	Stefan Strömsten	17
Per Lagerquist	14	Paul Ahlqvist	8		
		Rune Sjöqvist	8	1989 Eddy Leopold	2
1976 Anders Lindberg	5	Anders Fogel	11	Olle Näbert	2
Inge Löfman	5	Anita Johansson	11	Svante Thuresson	5
K-H Segerström	11	Rune Lindqvist	11		
Inga-Lill Ekberg	14	Kjell Kam lind	14	1990 Gun Danielsson	2
Mårten Runow	14	Kjell Larsson	14	Åke Ekberg	2
		Rudolf Ricklefs	14	Barbro Mörck	2
1977 Claes Nilsson	5			Per-Olof Svensson	2
Åke Strömquist	5	1984 Jan Stockhaus	8	Bertil Wiking	2
Sven Linder	11	Bobby Thulin	11	Berndt Egerbladh	5
Göte Klaesson	14	Roger Lindgren	14	Marcus Eklund	5
		Arne Lundin	14	Catharina Flodberg	5
1978 Lars Björin	8			Ulrika Olofsson	5
Peter Mörck	11	1985 Maud Arnér	5	Henrik Thorsell	14
Claes Nilsson	11	Olle Lundberg	5	Michael Jogeman	17
Monica Jogeman	14	Rune Sjöqvist	5		
		Anders Bergsfält	8	1991 Stefan Gustafsson	2
1979 Pontus Carminger	5	Christer Jansson	14	Lennart Gustafsson	5
Inge Löfman	5	P-O Lundgren	14	Bengt Jacobsson	5
				Ewa Nilsson	5
1980 Stefan Sandin	8	1986 Stefan Karlsson	5	Sune Nygren	5
Pontus Carminger	11	Ove Leopold	5	Tomas Enochsson	14
Berndt Egerbladh	11	Margareta Gellstedt	8	Anna Ternheim	14
Erik Westin	11			Kjell Larsson	17
Christer Billing	14				
Catharina Flodberg	14			1992 Niklas Berthelson	2
Peter Mörck	14			Ludde Hellström	2
				Carl-Erik Glennvall	14
				Robert Heimdal	17



## Några minnesvärda årtal i klubbens historia

- 1967 Sollentuna Golfklubb bildades den 21 augusti
- 1971 9 hål öppnas för spel vid "Lilla invigningen" den 7 augusti
- 1972 Klubbhuset färdigställs i maj  
Samtliga 18 hål öppnas för spel till midsommar  
Prins Bertil inviger banan den 16 september
- 1977 Riksmästerskap för damer över 50 år spelas i augusti  
Karpar utplaceras i "Skillinge river"  
Jubileumsmatrikel med anledning av klubbens 10 år
- 1979 Årets Golfklubb, framröstad av Föreningen Sveriges golfjournalister  
Svenska mästerskapen för juniorer
- 1980 Knattebanan byggs av föräldrar  
Supporterklubben bildas
- 1982 Stiab – AM/Pro, Sveriges 16 bästa amatörer och prospelare i matchtävling
- 1983 Fairwaybevattningen invigs
- 1984 SEO – kval inför Scandinavia Enterprise Open
- 1985 Första numret att Skillingetrycket kommer ut  
Press – SEO spelas i augusti
- 1988 Klubben går över i egen regi och blir privat golfklubb  
De två 9-håls slingorna skiftas  
Tidsbeställning med klubbvärdar införs  
VM – reservbana för amatörer
- 1991 Klubbhuset byggs om och ett nytt hus för bl a omklädning uppförs
- 1992 Riksmästerskap för herrar över 55 spelas i juli  
Jubileumskrift med anledning av klubbens 25 år  
Jubileumsfestligheter i augusti och september